

L. Knetsch en Zoon, Katwijk , winnen de vlucht van Narbonne in Fondclub “De Glazen Stad”



De duiven van Narbonne werden om 08.15 uur gelost en er stonden 314 duiven in concours voor de Glazen Stad. Vijf duiven presteerde het om dezelfde dag 's avonds hun hok te bereiken en één duif viel er 's nachts om 02.47 uur, bij M. Orgers te Hekelingen.

De eerste duif viel 's-avonds om 22.00.59 uur in Katwijk a/d Rijn bij L. Knetsch en Zoon, het was hun 2^e getekende, de “NICO” met ringnummer 00-1615173, een blauwe nestdoffer die de mand inging op een groot jong en verse eieren. Hij vloog een snelheid van 1224 m/p over de afstand van 1011 km. Zij hadden op Narbonne 3 duiven mee en de andere morgen vroeg klokken zij nog hun 1^e getekende duif, dus 2 van de 3, een pracht prestatie.

De combinatie L. Knetsch en Zoon bestaat uit vader Leen(72) en zoon Hans(38), voorheen postbode, nu een uitstervend beroep, daarom moest Hans een andere baan zoeken en sinds kort is hij vrachtwagen chauffeur bij een bakkerij en moet 's-morgens 5 uur gaan rijden. Hij wilde net naar bed gaan toen vader Leen”, bij het afsluiten van het hok, de “NICO” op het dak zag zitten. Zij spelen al vanaf 1990 samen met de duiven. Het hok bestaat uit twee afdelingen, één afdeling voor de oude duiven en één afdeling voor de jonge duiven. Dus een klein hokje op de achterplaats (zuid-oost) voorzien van een pannendak, geen verwarming en de verluchting via het plafond. Het soort duiven komt van broer Hans Knetsch (Wanroy's) en zwager Kerpershoek, maar deze komen ook weer van broer Hans. Twee jaar terug, in 2010 speelde zij ook de eerste, maar

toen van Perpignan en voor zo'n klein hok is dat een unieke prestatie, sommige grote liefhebbers doen hier 10 jaar over, want om in de Glazen Stad een eerste te spelen is een zeer moeilijke opgave.

Wat ik zeker moest vermelden van Hans, is dat de "NICO" via een bon van de Gebr. Vollebregt uit Wassenaar kwam en dat zij dit jaar ook een eerste in de Glazen Stad speelden op Bordeaux ZLU en de duif van Aad v. Bergenhenegouwen, Poeldijk, de eerste op Marseille, ook van de Gebr. Vollebregt kwam. De moeder van de "NICO" is de oma van Aad zijn doffer, dus we kunnen wel stellen dat de duiven van de Gebroeders de ZLU vluchten van de Glazen Stad overheerst hebben. In de stamboom veel Kuypers, Japanner, Beatrix, de Joop (Biemans) en aan de andere kant J. Hausoul, Epen en Cas de Graaf.

De combinatie is lid van de "Luchtklievers" in Katwijk, Afd. 12 "De Kuststrook" en deze vereniging heeft ongeveer 40 vliegende leden. Er worden alleen wat late jongen (15 à 20) gekweekt die zelf worden afgericht en als jaarling vliegen deze de programma vluchten met als laatste een overnachting. De oude duiven (nestduiven) gaan als voorbereiding 5 vluchten mee met één nacht mand. De duiven worden pas in februari gescheiden en één maand voor Pau gekoppeld. Medisch heel weinig en alles kappen wat niet gezond blijft, volgens Leen en af en toe een geelpil voor een vlucht, verder geen poespas. Het voer is van Mariman en bestaat uit 2 zakken vliegvoer en één zak kweekvoer. Hier gaat alles, zoals het niet meer kan, volgens de moderne methodes, maar toch zie je waar kleine liefhebbers met een paar duifjes toe in staat zijn.

Leen en Hans nogmaals gefeliciteerd met Julie prachtige overwinning op Narbonne en de hartelijke ontvangst.

Namens het bestuur van de Glazen Stad.

Wim van Rijk.